

# HJÄLTE ÖVER EN NATT



Svenska fotbollslandslaget skulle vara glada om det blev fler än de tre gruppmatcherna i fotbolls-VM 1994. Under våren detta år kunde vi läsa i media om att problemet var målvakterna i allmänhet och Thomas Ravelli i synnerhet. Men Ravelli gick under några magiska sommarveckor, från den svaga länken till den hyllade hjälten.

**K**lockan närmar sig tio en måndagsförmiddag i början av december. Vädret beskrivs bäst med orden snålbläst och regn. Innanför dörren på den vita villan är det desto varmare och i bakgrunden hörs en tv.

Första gången Thomas Ravelli kom i kontakt med fotbollen var i den klassiska fotbollsorten Åtvidaberg 1964. Hans pappa var lagläkare i Åtvidabergs FF, ÅFF och eftersom familjen Ravelli bodde grannar med hemmaarenan Kopparvallen, tittade Thomas ofta både på träningar och matcher.

Men när han inte gick dit, dög planen utanför huset alldeles utmärkt. Planen som så småningom kom att kallas Ravelliplan, finns inte kvar. Idag står där istället bostadshus.

1969 flyttade familjen Ravelli vidare till Växjö. Tre av syskonen Ravelli, Stefan och tvillingarna Andreas och Thomas, hamnade då i Östers IF. Det blev en tung start för den framtida landslagsmålvakten. Stefan och Andreas var givna i laget, men Thomas spelade antingen högerback eller så fick han sitta på bänken. Men en dag kom inte den ordinarie målvakten till en match, så Thomas fick chansen och när han var 12-13 år var valet att bli målvakt helt klart.

Då blev det således dags för de olika landslagslägren och under ett av de här kunde karriären ha tagit slut innan den knappt hann starta. En av målvaktstränarna där gav honom ett råd som många är tacksamma att han inte löd: "Det är lika bra du slutar med fotboll, för du kommer ändå aldrig att bli något." Tur är väl att den envisa smälningen inte lyssnade på det örat.

## ATT TA CHANSEN

Eftersom det bara är en målvakt på plan i varje lag åt gången är det såklart en tuff uppgift att vara. Då gäller det att ta chansen när den kommer och just det är signifikativt för Thomas Ravelli.

När han var 15 år kom chansen att spela första matchen i Östers B-lag. Matchen gick av stapeln på Valhallas konstgräs i Göteborg mot GAIS. Slutresultatet blev 3-0 till Öster och nu visade han vad som verkligen var på gång. Ytterligare ett exempel på att ta chansen var när han fick tränaren Gunnar Nordahls förtroende i returen hemma mot Skotska Hibernians i Uefacupen. På bortaplan blev det förlust med 2-0 så det var en rejäl uppförbacke. Den blott 17-åriga Ravelli tog återigen chansen och Öster vann med 4-1 och gick vidare. Så småningom ledde detta till en ordinarie plats i Öster A-lag 1980.

## HET, HETARE, RAVELLI

Det finns ämnen under hans aktiva fotbollskarriär som uppmärksammas mer än andra. Ett är hans heta temperament. - Jag hade ju stora problem att behärska mig och kanalisera min aggressivitet förr i tiden, och det spelade ju mig ett spratt.

Allt handlar ju om, oavsett vad du ägnar dig åt, att ha fokus på det du ska göra och om du då börjar bry dig om saker du inte kan göra något åt har du tappat en stor del, fortsätter han.

Anledningen till att han blev så irriterad var att Thomas ansåg att en förlust var oacceptabel, även om det var världens bästa lag som stod för motståndet. Detta kunde visa sig på olika sätt, bland annat genom att inte tacka för matchen. Trots temperamentet blev det bara gula kort och aldrig rött efter 430 allsvenska matcher.

I det här läget tror han idag att det varit lättare att gå vidare och börja tänka "rätt" om det funnits en mentor eller samtalspartner, som talat om hur han skulle reagera istället för att tvinga honom till egna lösningar.

- Men hade jag fått leva om mitt liv, hade jag försökt att göra på ett annat sätt, solklart, säger han.

Ravellis inställning förändrades efter 1994, eftersom Thomas då fick ett annat gensvar från media och publik. Han tror att det är med det här som med så mycket annat; om människor inte får höra att de gjort något bra eller blir accepterade, då vänder de istället taggarna utåt och blir frustrerade.

## SIFFROR RUNT RAVELLI

SM-guld 1981, 1990, 1991, 1993,  
1994, 1995, 1996  
Svenska cupen 1990

Guldbollen 1981  
VM-brons 1994  
143 landskamper  
430 allsvenska matcher

## ÖVERRASKANDE SOMMAR

Landslagskarriären inleddes borta mot Danmark 1981. Sverige hade på den tiden tätt i leden på målvaktssidan, vi kunde välja och vraka bland: Ronnie Hellström, Janne Möller, Tomas Wernersson, Bernt Ljung och Thomas Ravelli. Det svåra var att rangordna, men till den här landskampen så tackade Ronnie Hellström nej, Janne Möller var proffs i engelska division 3 så valet till startelvan stod mellan Tomas Wernersson och Thomas Ravelli. Wernersson blev skadad och Ravelli gjorde därmed sin första landskamp. Därefter prenumererade han på den posten fram till han slutade, förutom en match på grund av skada 1998, då Bengt Andersson stod. En imponerande bedrift han är mycket stolt över.

Resultatet från VM 1994 var det få som trodde de skulle få uppleva och lika få kommer att glömma, likaså de som var på plats och utträttade stordåd.

Men om vi förflyttar oss tillbaka till våren det här året var inte tongångarna lika positiva.

I de flesta tidningarna stod det om Sveriges målvaktsproblem som var stort i allmänhet och problematiskt på grund av Thomas Ravelli i synnerhet. Från början var det faktiskt assisterande tränaren Tord Grip som sa det första gången, vilket gjorde att tåget, som kallas media, bara ökade i hastighet hela vägen fram till USA och VM. Inte blev det bättre för Thomas del när han bland annat släppte in fyra mål mot både

Malmö och Halmstad under den tunga våren i IFK Göteborg.

- Jag tror att jag fokuserade för mycket på det som komma skall, istället för här och nu. Det gjorde kanske att jag inte riktigt var hundra procentig i allsvenskan, funderar Thomas. Det här kan ha varit ett generellt problem då nästan halva IFK Göteborg skulle vara med i VM.

Tillsammans gjorde det här den våren till den jobbigaste i hans fotbollskarriär, men här visar han återigen prov på envishet och en inställning som skulle bära långt. Målet var solklart och bilden på den perfekta turneringen likaså.

- Att jag skulle åka till VM och ta straffar och frilägen och skott upp i krysset och sen ska vi komma hem som hjältar och som rockstjärnor skulle vi uppträda på scenen, berättar han. En drömbild som blev sann och kanske till och med bättre än sann.

## SKORNA LÄGGS PÅ HYLLAN

En dag är det dags för de flesta idrottsmän att ta steget tillbaka. Att sluta med det som varit deras levebröd och yrke. För idrottsmän kommer den här dagen oftast tidigare än de egentligen vill.

Men när den dagen kom var han ändå ganska säker på att det var dags. Den mentala pressen som han satte på sig själv var väldigt hög och viljan att aldrig göra misstag fanns där hela tiden. Sen kom också den dagen då Thomas kände att han inte kunde utvecklas mer, vilket gjorde att drivkraften inte helt fanns kvar.

Samtidigt var det också ett av de svåraste valen han gjort. Vad ska en gammal bronshjälte hitta på när han inte längre ska gå ut på den gröna mattan varje dag och när han precis har fyllt 40 år?

Thomas Ravelli hade en dröm om att få berätta och föreläsa om det han upplevt. Alla tankar och känslor runt hur omskriven han varit i media, hur fort saker svänger och om hur fotbollen har påverkat hans liv. Det hela resulterade i affärsidén till det företag han äger och arbetar i idag.

## THOMAS TIPSAR

Träning är A och O för ett bättre liv, det finns inget bättre. Till exempel

löpning  
och  
styrka

några gånger i veckan. Du kommer må mycket bättre, bli intelligentare och orka mycket mer både hemma och på jobbet.

## YNGST OCH VÄRST

Både för- och nackdelarna med att ha syskon har Thomas fått uppleva. Han och tvillingbrorsan Andreas gjorde allt utom att gå i samma klass tillsammans. Andreas är en halvtimme äldre, Andreas var den som först spelade i Östers Å-lag, sen kom Thomas. Andreas var den som först flyttade till Göteborg och spelade i Blåvitt, Thomas kom efter. Men Thomas nöjde sig inte med att komma ifatt, han ville gå förbi. Det är inte bara inom sportens värld de gått i varandras fotspår.

Andreas var den som först gifte sig och skaffade barn, två stycken. Ett halvår senare gifte sig Thomas och idag har han tre barn. Här är bara några exempel och mönstret är tydligt, yngst och värst!

Mycket har Thomas Ravelli lyckats med i sin svårslagna karriär, men en av de få saker som han aldrig lyckades ro i hamn var att göra den perfekta matchen, i alla fall inte enligt honom själv. För att göra den perfekta matchen räcker det inte att hålla nollan och vinna med 4-0 i en bronsmatch i fotbolls-VM en varm sommar 1994.

- Nej, det tycker jag inte, min dröm var ju att ta 3-4 straffar och 17 frilägen och ett skott upp i krysset, sen skulle jag ju gå upp och nicka in 1-0 på hörna i 89:e minuten för oss, säger han och ler.

## PERSONER MED STOR BETYDELSE

Jonny Henningsson,  
Olle Nordin, Stig Svensson,  
Lars "Laban" Arnesson,  
Gunnar Nordahl, Tommy Svensson,  
Roger Gustafsson, Bosse Johansson,  
Olle Nordin  
men framförallt hans  
föräldrar och hans frun.

# NÅGRA ORD FRÅN NÄRA OCH KÄRA OM EN VÄRLDSMÅLVAKT

## ANDREAS RAVELLI

Bror och lagkamrat:

- Jag har alltid varit först, bland annat med a-laget i Öster och landslaget. Men när vi spelade i samma lag ställde han alltid högre krav på mig än alla andra. Det är klart att vi känner varandra utan och innan, vi kan sitta flera timmar tillsammans utan att prata. Men det är inte alltid så lätt, till exempel spelade vi golf tillsammans för några år sedan, två på en boll, varannat slag. Jag började och missade bollen och blev utskälld efter noter, skrattar 30 minuter äldre brorsan.

## STEFAN LINDQVIST

Vän och lagkamrat:

- Vi hörs dagligen. Han är som två olika personer vid match och träning. Vid match går han in i en bubbla och på träning skojar han mer. Som person är han en varm och seriös tävlingsmänniska som alltid ställer upp. Han har inte alltid så lätt att säga nej, t.ex som när han sitter och äter och folk vill prata eller ha en autograf. Annars är han väldigt allmänbildad och han letar alltid reda på rätt svar i nationalencyklopedin när ingen kan TP-frågan, säger "Linkan".



## BOSSE JOHANSSON

Vän och tränare:

- Jag har tränat Thomas vid flera olika tillfällen under hans karriär, sammanlagt övet 5 år. Det har varit intressant att följa hans utvecklingen, men det är personligheten som tagit honom dit han kommit, viljan att vara bäst. Han är duktig på det mesta han tar sig för, idag är han ju till och med bra på humor som inte är helt lätt. berättar tidigare IFK Göteborgs-tränaren Bo-Jo.

TOMAS BADER